

KBO-Zegge  
Opgericht 19 nov. 1951



*KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!*

# Jaarboekje 2021

## **KBO-Zegge.**

*De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) van Zegge is opgericht op 19 november 1951 en is een belangenorganisatie van en voor 50 plussers.*

*Inmiddels is KBO-Zegge een vereniging met bijna 300 leden en is aangesloten bij KBO-Brabant, een overkoepelende organisatie met ruim 130.000 leden.*

*Twaalf keer per jaar geeft KBO-Brabant het speciale seniorenmagazine 'Ons' uit. Tegelijkertijd wordt ook het nieuwsblaadje van KBO-Zegge, 't Zegse KaaBeeOotje, onder de leden verspreid.*

### **De bezorgdata in 2021 zijn (telkens op dinsdag):**

26 januari	24 augustus
23 februari	28 september
23 maart	26 oktober
27 april	23 november
25 mei	28 december
27 juli	

**Ons**

**KBO-Brabant**  
Belangenorganisatie van senioren

### **De bezorgers van 't Zegse KaaBeeOotje en de ONS zijn:**

<i>Lisette van Peer (coördinatie)</i>	<i>Teun Hoefnagels</i>
<i>Jan van Elteren</i>	<i>Conny Mertens</i>
<i>Wim Koevoets</i>	<i>Tilly Verbraak</i>
<i>Ria Veeke</i>	<i>Cees van der Veeke</i>

*De contributie van KBO-Zegge bedraagt voor 2021 € 18,- per persoon. Voor nadere inlichtingen hierover en voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.*

*Opzegging van het lidmaatschap graag schriftelijk of per mail bij het secretariaat.*

**Voor verdere gegevens over het bestuur en activiteiten: zie groene blad in het midden.**

**Actualiteiten vind je elke maand in 't Zegse KaaBeeOotje.**



## Lentelied

Het is een herinnering zoals zo velen  
Maar deze ene laat mij niet los  
Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen  
Dan denk ik weer aan die dag in het bos



Daar bij een huis als van Hans en Grietje  
Zag ik een kind zitten heel alleen  
Haar kleine stem zong een lenteliedje  
Voor duizend vlindertjes om haar heen

En duizend vogels zijn toen gekomen  
En zongen vrolijk hun liedje voort  
Het schalde juichend door duizend bomen  
En heel de wereld heeft dat gehoord



En overall is men blijven luisteren  
Een moment was het rumoer verstomd  
Want zelfs de mensheid moet even fluisteren  
Als voor het eerst iets van het voorjaar komt



Maar ik alleen heb dat kind zien zingen  
Daar in dat woud op die zonnedag  
Ik zag haar aan en mijn ogen ving en  
Uit blijde ogen een lichte lach

En dat is al wat mij is gebeven  
Die lichte lach als een snelle groet  
Maar ik heb nog nooit van mijn hele leven  
De lente zo van dichtbij ontmoet

*Het Lentelied werd door het Orkest Zonder Naam voor het eerst uitgebracht in 1953 met als titel: Lentekind. Dit muziekgezelschap was een KRO-radio-orkest in de periode van 1946 tot 1954. Het prachtige lied is toegevoegd aan het repertoire van onze eigen KBOZ: Kom Bij Ons Zingen.*



## Voorwoord van de Voorzitter.

Beste KBO leden,

Het valt niet mee om een positief woordje te schrijven over het afgelopen jaar 2020 en toch ga ik een poging wagen. We zitten vanaf maart in een hele moeilijke periode door het coronavirus. Inmiddels is iedereen ermee bekend. We lopen tegen heel veel beperkingen aan. Door de anderhalve meter samenleving is onze Paasviering en jaarvergadering niet doorgegaan net als de vele wekelijkse activiteiten. Het afscheid van onze twee bestuursleden Lisette van Peer en Joke Oomen gaan we in maart 2021 houden zodat we deze actieve bestuursleden in het zonnetje kunnen zetten. Dit alles in goed overleg met de medebestuursleden. We missen de contacten tijdens het: Bridgen...Aquarelleren...Bingo...Kaarten... Jeu de Boules ... Fietsen ... Kerstviering... Nieuwjaarsborrel en Carnaval. Gelukkig zijn inmiddels enkele activiteiten weer wel mogelijk. Ook is het jammer dat de reisjes en excursies geen doorgang konden vinden. Denk aan de Zomerreis en de Kerstreis met de KBO-Kring. Gemeente Rucphen. Ook de Kringbedevaart altijd zeer goed bezocht vanuit de regio kon afgelopen jaar jammer genoeg niet doorgaan.

Toch proberen wij als bestuur zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven allemaal volgens de regeltjes. Wat gelukkig wel blijft draaien, dankzij onze vrijwilligers, dat zijn de bezorgers van het blad Ons en de redactie van het KaaBeeOotje. Super bedankt allemaal.

Vol verlangen kijken wij als bestuur uit naar het jaar 2021 dat nu voor ons ligt. Wat gaat het ons brengen (wie zal het zeggen..). We hebben ondanks alle beperkingen een programma samengesteld tegen beter weten in.

Maar we moeten vooruit kijken en geloven in het herstel van onze gezondheid niet alleen in Zegge maar in heel de wereld.



Wat wij wel zeker weten: Onze KBO afdeling bestaat dit jaar 2021 op vrijdag 19 november 70 jaar en dan gaat de vlag uit en vieren we feest met z'n allen. Wij komen natuurlijk hier uitgebreid op terug dus noteer deze dag in uw agenda. Als bestuur zijn wij aan het brainstormen hoe de dag gevierd gaat worden. Wij kijken er naar uit. Natuurlijk alles onder voorbehoud want het coronavirus is nog niet het land uit, spijtig genoeg.

Waarschijnlijk heeft iedereen ondanks alles toch een paar mooie feestdagen gehad met de familie. Wij gaan er een mooi gezond jaar van maken. Laten we het jaar 2020 even achter ons en vol goede moed 2021 beleven. Helaas zijn er dorpsgenoten/leden van onze KBO van binnen en buiten de Zeg overleden. Sommige waren vanwege hun inzet in het dorp bij iedereen bekend, anderen hebben in alle rust hun eigen leven geleefd. Maar uiteindelijk laat ieder van hen een lege plaats achter. Als bestuur willen we hen gedenken en dankbaar zijn voor wie zij waren. Tel de heldere uurtjes en maak het licht voor elkaar.



Veel leesplezier en laten we  
uitzien naar 2021 zonder al die  
beperkingen.  
Vier het leven elke dag....

Helmi Mulders-Wintels, Voorzitter

# de Nieuwenbergh

Waar jij  
je thuis voelt.  
Ook Uw adres voor koffietafel  
bij begrafenis of crematie.



## Hoopvol 2021

Een nieuw jaar is aangebroken.

We hebben elkaar veelvuldig maar op indringende wijze een gezegend, gelukkig, hoopvol Nieuwjaar toegewenst.

Ondanks alle goede wensen blijft het spannend.....

Grote vraag aan het begin van het nieuwe jaar is of we echt in 2021 het oude normaal weer op kunnen pakken?

Ik vergelijk het afgelopen jaar met een bedevaart.

Ieder mens heeft een symbolische rugzak mee te dragen.

De zorgen van onmacht, onbegrip, verdriet, onzekerheid, onmacht stapelden zich op en iedereen ging er onder gebukt.

Iedere dag weer opnieuw was het coronavirus en de maatregelen het onderwerp van gesprek.

Pijnlijk was het te horen dat dierbare mensen overleden waren door dit virus. Mensen die besmet waren hadden en hebben nog een heel zware weg te gaan van revalidatie en herstel.

De angst om besmet te worden en de zwaarte lag in het feit van het naleven van de strenge coronamaatregelen.

Bedevaart betekent onderweg zijn naar.....

Vanuit het geloof mogen we ervaren dat we deze bedevaart van het leven niet alleen hoeven te gaan.

We mogen vertrouwen op de steun van de Heer en de liefde van Maria. Zij kent als geen ander hoe het is om beproefd te worden in het leven.

Maria kon dit alles verwerken doordat ze zich gedragen wist door de liefde van God.

We mogen hier in Zegge trots zijn op de Mariakapel en de kerk toegewijd aan Maria Boodschap.

Iedere keer als we voorbij de kapel rijden nodigt Maria ons uit om onze zorgen aan Haar voor te leggen.



Mooier zou zijn om even te stoppen om bij Maria een kaarsje aan te steken en even te zitten om onze symbolische rugzak af te doen. We mogen er dan iets uithalen om bij Haar achter te laten. Zo wordt de rugzak steeds lichter om ons leven weer op te pakken.

Bedevaart is dus omkeren....een nieuw begin maken.



Ik wens u allen een gezegend en gezond Nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Pastoor Hans van Geel



*Kringbedevaart  
mei 2019*



*Opening  
Meimaand  
mei 2020*



## Voorwoord



Beste Lezer,

Het is inmiddels traditie dat de portefeuillehouder ouderenzorg van onze gemeente het voorwoord voor uw jaarprogramma schrijft.

Ik doe dat natuurlijk graag, want het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het werk van de KBO-afdelingen is voor onze oudere inwoners.

Normaliter noem ik ook enkele evenementen waaraan KBO-Zegge heeft meegewerkt en ga ik in op nieuwe activiteiten voor het komende jaar.

Van dit alles is nu echter geen sprake, want ook voor wat de KBO-activiteiten betreft, heeft het coronavirus behoorlijk wat roet in het eten gevooid.

In het voorjaar lag alles stil, in de zomer konden enkele activiteiten doorgang vinden, weliswaar met inachtneming van de richtlijnen, en op het moment van schrijven ligt weer alles stil.

Een moeilijke tijd, zeker voor de ouderen, omdat deze immers tot de zogenaamde risicogroepen behoren.

Gelukkig prijkt er thans ook enig licht aan de horizon.

Verscheidene bedrijven hebben aangegeven dat hun vaccin alle testfasen hebben doorlopen en dat op korte termijn begonnen kan worden met het vaccineren.

Het zal ongetwijfeld wat tijd in beslag nemen voordat wij allemaal beschermd zullen zijn, maar laten we hopen dat het 'gewone' leventje weer zo snel mogelijk kan worden opgepakt en dat de in het jaarprogramma opgenomen activiteiten weer bezocht kunnen worden.





Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor hetgeen georganiseerd wordt in het kader van het 70-jarig bestaan van de Zegse afdeling van de KBO.

Tot slot wil ik nog iets kwijt over de maandelijkse uitgave van het zogenaamde KaaBeeOotje. Oorspronkelijk wellicht bedoeld om u te wijzen op de activiteiten van de KBO-Zegge voor de komende weken, maar in deze tijd ook een informatieve uitgave over het wel en wee van uw vereniging en haar leden. De aankondiging van jubilea, overlijdensberichten en verenigingszaken. Ik denk dat in deze tijd velen aan huis zijn gekluisterd en dat reikhalzend naar deze nieuwsbrief wordt uitgekeken. Een compliment voor de samenstellers van deze uitgave.

Beste mensen, ik hoop dat wij de coronapandemie snel achter ons kunnen laten en dat het normale leven weer zijn gang kan vinden.



Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Rucphen, december 2020  
Suzanne Breedveld-de Ruiter,  
wethouder Sociaal Domein

't Zegse KaaBeeOotje no. 249  
jaargang 17 26 januari 2021  
voor nieuwtjes en informatie: (0165)545488



**KBO-Zegge**  
opgericht 19 nov. 1951



*KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50-plusser!*

*Bijna alle dieren hebben  
een maandelijkse cyclus,  
behalve natuurlijk de  
weekdieren.*

*Herman Finkers*

januari	
Zo	4
Ma	5
Di	6
Wo	7
Do	8
Vr	9
Za	10



## ***Effe bijkletsen met Gerda:***

Het was op een gezellige zondagmiddag, toen we aan het kuieren waren aan het begin van de Onze Lieve Vrouwestraat. We bewonderden de nieuwe rotonde, een duidelijke verbetering van het kruispunt waar vroeger wekelijks minimaal een ongeval plaatsvond. Sinds de aanleg van deze rotonde is dat helemaal voorbij. We liepen een eindje terug richting het spoor, toen we Gerda Slooters buiten bezig zagen. Ze riep ons en vroeg ons binnen om een bakske mee te doen en om effe gezellig bij te kletsen. Sjaak kwam er even bij en hij schonk ons de verse koffie in. Een lekker stukje taart ontbrak niet.



Wij vroegen aan Gerda hoe ze het vond, nu ze minder actief was in de organisaties en verenigingen op de Zeg. Tja, je moet zaken op tijd over kunnen dragen om een jongere generatie de kans te geven in het verenigingsleven. 't Meulekwartier, waar zij mede-oprichter van was in 1977, maakt daarentegen nog steeds gebruik van haar kunde en kennis als penningmeester.



Maar laten we vooraan beginnen. Gerda en Sjaak trouwden voor de kerk op 29 december 1966. Op 27 januari de maand daarop, trokken zij in het huis, dat stond op de plaats waar ze nu wonen. Ze namen het huis over van een broer van Sjaak: Piet.

Daarvoor woonde er Adriaan (Arrejaoneke) Braat. Het was een oud huis, dat met de kopgevel vlak aan straat stond. Omdat het huis zo dicht aan straat stond kon het gebeuren dat tijdens het maaien van de berm door de gemeente, een mes van de maaier bij hun door de ruit vloog. Het gaf zo'n klap dat de burens verschrikt kwamen kijken. Er was ook niet zo veel ruimte binnen, het bed stond achter de voordeur.



Toen Gerda trouwde, werkte ze bij van Gils, samen met o.a. Jo van Overveld.

Toen haar oudste dochter Mary werd geboren op 15 november van dat jaar, is ze gestopt met werken. Iets wat toen gebruikelijk was zoals een goed huisvrouw betaamd. Thuis verloochende ze haar vak niet en ze ging jacks maken, speciaal voor buiten. Deze jacks werden opgehaald door Gillis Westdorp voor de markt. Toen ze twee en een half jaar later in verwachting was van hun zoon, Arné, vonden ze een tijdelijk onderkomen op de Pin (Pindorp, later Wouwse Plantage), naast haar ouderlijke woning. Arné werd zodoende geboren in Pindorp. De reden van deze tijdelijke verhuis was het feit dat de oude woning op de Zeg werd afgebroken en vervangen door een prachtig groot huis. Na 7 maanden op de Pin, was het huis op de Zeg klaar en kon het gezin daar haar intrek nemen en alles nieuw in gaan richten. Ze hervatte het naaiwerk en Gerda was trots dat ze de trouwjurk van juffrouw Willemien van de kleuterschool mocht maken.

Ook maakte ze jurkjes en hoedjes voor de minirettes, waar Mary intussen lid van was geworden, zodat de hele club tijdig van mooie uniformen kon worden voorzien. Met de minirettes ging ze als begeleider naar optredens in binnen- en buitenland, zoals België en Engeland.



Dochter Mary, ontpopte zich als een meisje dat actief was in verenigingen. Dit had ze duidelijk van geen vreemde. Toen Mary lid werd van de “mèskesdrumband” de Sunflowers, maakte Gerda hoezen voor de trommels. Zij maakte voor deze vereniging ook blouses en hesjes. Bij deze meisjesdrumband werd de basis gelegd voor een activiteit, welke Gerda in de toekomst vaak zou gaan doen: ze deed de jaarlijkse kascontrole van deze vereniging.



In 1973 behaalde Gerda het officiële diploma voor erkend naaister, tien jaar later en veel ervaring rijker, werd ze lerares in dit vak. Begin jaren 80 gaf ze les op een school in de Trapkes vanuit de PB stichting. Ook gaf ze cursussen in de Blauwe Hoef in Oudenbosch en in de voormalige Zegse Aloysiuschool. In oktober 1977 was zij een van de mensen, die samen met enkele anderen uit de buurt wijkvereniging 't Meulekwartier opnieuw leven in blies. Zij kreeg de beschikking over de centen en werd penningmeester. De vereniging bestond eigenlijk al sinds het begin van de vorige eeuw (waarschijnlijk 1902), maar tijdens de 2<sup>e</sup> wereldoorlog kwamen de activiteiten stil te liggen. Het werd een bloeiende wijkvereniging, die nog steeds bekend staat om haar onderlinge saamhorigheid. Ze ging in die periode ook geheel andere cursussen volgen. Zo ging er speciale aandacht naar vaardigheden als secretariaat, penningmeester en naar mensen, die extra aandacht nodig hebben vanwege b.v. minder validiteit. Met die kennis begeleidde ze ook, samen met o.a. haar schoonzus Mien, de reizen, die door Heil de Zieken werden georganiseerd. Gerda bleef haar vak trouw en ze ging naailes geven aan huis. Ze was ook een vraag-baak voor mensen, die raad nodig hadden en ze maakte ook leuke pakken. Trouwjurken en communiejurkjes waren voorbeelden van ontwerpen die ze maakte. Ook werden er capes gemaakt voor de stichting carnaval. Zelfs werd haar talent ontdekt op 't Schijf: Prins Stafke werd volledig van pak voorzien door Gerda. Toen er nog geen prins was in Rucphen, had men daar als carnivals trekker de Peetemoei. Ook deze werd door Gerda helemaal aangekleed en voorzien van de nodige versierselen. Voor Prins Co van de Zeg maakte zij een mooie steek.



In 1989 bestond de harmonie 75 jaar. In een grote tent op het pleintje waren allerlei activiteiten. Zo waren er muziekkuitvoeringen voor jong en oud en er was een modeshow van de KVO, verzorgd door Gerda.



Een paar jaar later werd zij bestuurslid van de KVO (1995). Restrictie om lid van deze vrouwenvereniging te kunnen worden was dat je boerin moest zijn. To van Meel, toenmalig voorzitter, wist hier wel raad mee. Gerda werd “zwart” lid, dus ze werd niet aangemeld bij de regionale organisatie.

Toen To aftrad als voorzitter volgde Joke Oomen haar op in die functie. De regels werden toen versoepeld en elke huisvrouw kon voortaan lid worden.

In 2004 werd Gerda door de toenmalige voorzitter van de KBO, benaderd om bestuurslid te worden bij deze vereniging. Gerda stopte bij de KVO en werd penningmeester bij de KBO. Ze was tien jaar penningmeester geweest bij de KVO. Het was goed om een ander ruimte te geven.

Bij de KBO volgde zij Marianne Konings op. Marianne werd secretaris in de plaats van Stien Mol.

Stien stopte omdat haar zittingsperiode er op zat.

Met de kennis van Marianne en de kunde van Gerda ontstond binnen het DB een hecht team, dat ruime tijd een vruchtbare samenwerking had.

Men ging meningsverschillen niet uit de weg, die werden benoemd en bediscussieerd.

Op deze manier ontstond respect voor elkaar, iets wat een uitstraling naar de anderen in het bestuur en naar de hele vereniging had.



Lees verder op pag. 30



## Relaas van een (KBO) Kerstpakkettenbezorger.

Op dinsdag 15 dec. begonnen we met de verdeling van de Kerstattenties voor de leden van KBO-Zegge. Na de pakketten van een sticker te hebben voorzien kwamen de plaatselijke verdelers, in dit geval het bestuur, bij ons verdeelpunt om de pakketten te gaan bezorgen in ons dorp Zegge.

Ondergetekende en zijn vrouw Rina gingen met de auto en 50 pakketten op pad in de regio West Brabant, om de pakketten buiten het dorp bij de leden te bezorgen. Dat hebben we geweten. Hieronder volgt ons "reisverslag".

Eerst naar Wouw vandaar naar Steenberg. In de hoofdstraat werden we al flink opgehouden door de brandweer van Steenberg want iemand moest zo nodig zijn vuurwerk gaan uitproberen in een papiercontainer. Na in Steenberg met wat buurten in het gat van de deur (op 1,5 mtr. afstand) op naar Oud-Gastel. Daarbij bleek op een plek waar we moesten zijn 6 huizen met huisnummer 25 te zijn waar we de toevoeging niet van hadden. We werden letterlijk van huis naar huis gestuurd. Inmiddels begon onze witte auto al een ander kleur aan te nemen van de vette klei van de



peejewagens op de wegen rond de suikerfabriek.

In Oudenbosch nog een paar adressen en dan op naar Hoeven.

Op de plaatselijke N-weg nog een paar hobbels in de vorm van landbouwmachines die wel zo breed zijn dat je ze echt niet zomaar kunt passeren. Dus dan maar er achter blijven. En als het kan, door de graskant

toch maar er voorbij. Ook nog wat groen op de auto die in de klei lekker blijft plakken.



Op naar de volgende stop, hebben ze daar ineens een nieuwe N-weg tussen gelegd die nog niet op onze navigatie staat. Na het nodige omrijden en een navigatie die het niet bij kon houden op naar Bosschenhoofd om hier de nodige pakketten af te leveren. Nu nog naar Hoeven naar een verzorgingshuis waar we gelukkig bij de receptie onze 3 pakketten kwijt konden omdat we wegens corona niet naar de leden toe konden. Op naar het volgende dorp St Willebrord. In een appartementencomplex moet je dan ook nog maar naar binnen zien te komen. Een behulpzame meneer liet me binnen met de vraag: kan ik u helpen? Ja zei ik, ik moet bij die mevrouw zijn. O, zei die meneer, bedoel je Betty. Ik zei ja, kan wel, ik had de lijst in de auto laten liggen. Maar op die deur stond een andere naam. Dan toch maar het nummer wat op mijn lijst stond geprobeerd. Dus weer een verdieping hoger met de trap en daar aangebeld. Tot mijn verrassing deed dezelfde meneer de deur open met: ben je hier nu weer. Ik moet bij die en die mevr. zijn die bij de KBO Zegge lid is, zei ik. Zijn vrouw was er inmiddels bij gekomen, ze zei: maar Betty is daar geen lid maar ik wel. Bleek het om zijn eigen vrouw te gaan! Hilariteit natuurlijk. Zo dat heeft wat moeite gekost maar uiteindelijk toch goed terecht gekomen. Op naar Sprundel voor nog een paar adressen. Op de Ettenseweg woonde die mevrouw al 2 jaar niet meer. Die woont nu in Etten Leur. Dus ik herinnerde me een ander lid bij ons die familie van die mevrouw was. Dus via haar het juiste adres in Etten Leur opgespoord, daarheen, niet thuis. Dan maar een pakketje aan de deur net zoals ik de bakkers ook wel eens zien doen heb.



Lees verder op pagina 32







Omdat er het afgelopen jaar geen ledenvergadering kon plaatsvinden, zijn Lisette van Peer en Joke Oomen in hun functie gebleven. Zij waren beiden periodiek aftredend en niet meer herkiesbaar.

De bestuurssamenstelling is dus niet gewijzigd:

Vlnr: Willy Haadsma - de Pijper, Joke Oomen - Rubbens, Helmi Mulders - Wintels, Lisette van Peer - Matthijssen, Ria Veeke - Dirken, Jan Wetzer, Cees Coppens



De boom in het bos  
liet in de herfst alles los.  
Alles liet hij gaan.  
Hij fluisterde zacht:  
loslaten is nodig,  
om sterker in 't leven  
te staan.





## Samenstelling bestuur KBO-Zegge per 1 januari 2021:

### Voorzitter:

Helmi Mulders-Wintels  
Lage Zegstraat 15  
4735 SX Zegge  
0165-543858  
wintelzz@zonnet.nl

### Secretaris:

Cees Coppens  
Oude Hoofdweg 32  
4735 BT Zegge  
Tel. 0165-545488  
c.coppens@home.nl

### Penningmeester:

Joke Oomen-Rubbens  
Onze Lieve Vrouwestraat 44  
4735 SW Zegge  
Tel. 0165-541930  
jokeoomen@home.nl



Kascommissie 2020/2021:  
Piet van den Oever  
Gerda Sloopers - Jacobs  
Anton van Eekelen

### KBO-Zegge:

Kamer van Koophandel: 20120490  
Bankrekening: NLRABO0174393806  
E-mail: kbozegge@ziggo.nl  
Website: www.kbo-zegge.nl  
Correspondentieadres: Oude hoofdweg 32 4735BT Zegge (54 54 88)

### Bestuursleden:

Willy Haadsma-de Pijper  
Onze Lieve Vrouwestraat 128  
4735 AG Zegge  
Tel. 0165-548136  
willyhaadsma@hotmail.com

Lisette van Peer-Matthijssen  
Spoorstraat 26  
4735 BG Zegge  
Tel. 0165-551633  
lissettevpeer@home.nl

Ria Veeke-Dirken  
Tussenweg 10  
4735 TB Zegge  
Tel. 0165-542020  
ajveeke@home.nl



Jan Wetzer  
Repestraat 21  
4735 SJ Zegge  
0165-549747  
janwetzer@home.nl



Notulist: Dymph vd Bossche  
Webmaster: Jan Vergouwen  
KBO Kabel TV Nieuwenbergh:  
Cees Coppens en Toon Oomen

### Samenstelling

Jaarboekje 2021 en  
't Zegse KaaBeeOotje:  
Toon Oomen.  
Kopij: Cees Coppens.



## programma



## programma





## **Belangrijk om te weten:**

**Alarmnummer: 112**

**Huisartsenteam Midzomerplein:**

0165-31 27 53

Artsen: Y. Coehorst en F. Sturm

Praktijk Mariavaart

Jacob van Lennepstraat 25

4735 AT Zegge

**Apotheek: 0165-50 48 40**

Medicijnen afhalen in Mariavaart

Werkdagen tussen 16.30 en 17.30 u.

**Huisartsenpost: 076-50 40 444**

Bredaseweg 171 (altijd eerst bellen)

4872 LA Etten-Leur

**Bravis Ziekenhuis: 088-706 8000**

**Fysiotherapie Zegge: 0165-56 16 02**

L. van Egeraat

Aloysiushof 1 4735 AL Zegge

lvefysio@gmail.com

**TWB Thuiszorg met Aandacht:**

088-56 02 000

Belder 2-4 4704 RK Roosendaal

**Wijkzuster: 0168-37 18 27**

Ilona Nijkoops

info@wijkzustergroep.nl

**Invullen belastingpapieren:**

Ben van der Valk

Tuin van Gerlagh 7 4741 AR Hoeven

vandervalktanke@gmail.com

**Parochie St. Franciscus Zegge:**

Pastorie Zegge: 0165-53 49 05

O.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA

Voor spoed: 06-20 51 57 29

pk.zegge@sintfranciscusparochie.nl

www.mariaboodschap-zegge.nl

**Politie: 0900-88 44**

Wijkagent Zegge: Tommy Koevoets

**Buitengewoon Opsporingsambtenaar:**

0165-34 95 00

Sofie de Bruijn

meldingen@rucphen.nl

**Buurtpreventie Zegge: 06-51 80 49 65**

Marcel Bartels

buurtpreventiezegge@outlook.com

**Gemeente Rucphen: 0165-34 95 00**

Binnentuin 1, 4715 RW Rucphen

Postbus 9, 4715 ZG Rucphen

gemeente@rucphen.nl

**Storingsdienst Gemeente: 0165-34 96 49**

**Woningstichting Thuisvester: 085-20 20 777**

Bijkantoor: Gemeentehuis Rucphen

Telefonisch dag en nacht bereikbaar.

**Helpende Hand: 0165-38 94 37**

Weberstraat 14

4711 AA Sint-Willebrord

**Rabobank Zuidwest Brabant: 088-72 26 6000**

Laan van Limburg 2

info.zwb@rabobank.nl

Uw rijbewijs laten verlengen?

U kunt voor keuringsartsen op onderstaande adressen terecht:

*Arbo Roosendaal*

Burgerhoutsestraat 12 Roosendaal

tel: 0165-52 19 99

*Dokter van de Kar*

Roosendaalsestraat 64 Wouw

Tel: 0165-30 17 77

*Dokter Oppier*

Binnenhof 3 Etten-Leur

Tel: 06-15 08 01 10

*Dokter van de Waterschoot*

Smaragddijk 51 Roosendaal

Tel: 0165-54 27 95



Bij de keuring niet vergeten: ingevulde vragenlijst CBR, urine, evt. bril en medicijnenoverzicht.

*Nou kwam ik gisteren in de supermarkt om kippenpoten te kopen. Bij de kassa vraag ik aan de juffrouw of het de voor- of achterpoten zijn. Ze kijkt op de verpakking en zegt dat ze het even aan de chef moet vragen. Even later komt ze boos terug en zegt: U denkt zeker dat U leuk bent?!*



hippefruitmand.nl

**Voor elk moment een  
passend fruitgeschenk**

Wij bezorgen uw fruitcadeau door  
heel Nederland, België en Duitsland

Bestel direct op  
[www.hippefruitmand.nl](http://www.hippefruitmand.nl)

Liever ophalen?  
0165-857393  
Vondelstraat 3b Zegge

hippefruitmand.nl 100% Vers, 200% Verfrassend!



## Op de koffie bij Joke Oomen.

Op een mooie regenachtige herfstmiddag in november bel ik aan bij huize Oomen. Een bekend adres waar nog steeds in- en uitgelopen wordt voor allerlei dorpsaangelegenheden vanuit verenigingen.

Joke Oomen - Rubbens is onze penningmeester vanaf 2014 en, zoals ze zelf zegt, met heel veel plezier.

Terwijl ik op een grote foto kijk waar het hele gezin opstaat met de 6 kleinkinderen, vertelt Joke waarom dat zij gaat stoppen met het penningmeesterschap. "Versta mij niet verkeerd hoor, maar ik heb deze bijna 7 jaar penningmeesterschap met liefde en plezier gedaan. En vanwege het coronavirus blijf ik nog even als penningmeester tot de jaarvergadering in maart 2021".

Gelukkig hebben we al een opvolger n.l. Wil Haadsma die al enige tijd in het bestuur zit.

Als voorzitter kan ik meteen Joke bedanken dat zij even nog aanblijft want het is voor iedereen een vreemde tijd en we passen ons allemaal een beetje aan.

Toen Joke begon als penningmeester kwam ze met een interessante rugzak binnen bij de KBO, een behoorlijke staat van diensten.

Wijkvereniging 't Meulenkwartier.....

Oranje comité...als juf op Mariadonk (basisschool)...Heemkundekring...

KVO (vrouwenbeweging)...Caritas....

Kerkbestuur..... Oudervereniging..... ga zo maar door.

Wij hebben als KBO ook kennis gemaakt met haar specifieke eigenschappen zoals pedagogische kwaliteiten, haar sociale instelling, altijd klaarstaan en organiseren en problemen oplossen. SUPER.



In 2012 stopte Toon Oomen jouw man.... steun en toeverlaat als voorzitter van de KBO....hoe was het om 2 jaar later toe te treden als penningmeester? Joke begint te lachen en geeft toe dat dit af en toe best moeilijk was MAAAR ik heb meteen aangegeven: “Nieuwe heren, nieuwe wetten”.



“In het begin vond ik het moeilijk om bijvoorbeeld geld te vragen bij de leden, maar van lieverlee ging het steeds beter. Heb altijd de leden persoonlijk benaderd en dat vond ik steeds leuker worden en nog.

Op die manier heb ik de ouderen leren begrijpen en respecteren”, vertelt Joke.

“En niet te vergeten namen onthouden van de leden, wie hoort bij wie. Vooral de getrouwde naam of meisjesnaam dat was een gepuzzel”, lacht Joke.

Joke geeft aan: “De taak van een penningmeester is best belangrijk je moet zeer alert en consequent zijn. Het is contributie ophalen/ advertentiegeld ophalen/ contactpersoon zijn van de verschillende activiteiten/financieel verslag maken voor de jaarvergadering/modeshow met Lady’s club regelen 2 keer per jaar. Kerstreis/zomerreis... Seniorenbeurs financieel regelen. Verder voegt Joke er nog aan toe dat zij het heel bijzonder fijn



vindt dat ze het vertrouwen gekregen heeft van alle leden al die jaren dat zij het penningmeesterschap heeft gedaan: “Heel erg bedankt allemaal! BEDANKT iedereen”.



Wat ga je met de tijd doen die nu vrij gaat komen...?  
Joke antwoordt zeer direct: "Heerlijk genieten van de kleinkinderen en wandelen in de Ardennen, misschien weer bridgen en wat rustiger aandoen".

Onze dank is groot. Joke dank voor de gezellige babbel.

Door haar nooit aflatende inzet, interesse en enthousiasme heeft Joke zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt binnen de KBO voor nagenoeg alle ouderen, waarbij zij een mooi voorbeeld is voor alle vrijwilligers.

Voorzitter Helmi



.....  
**Wij danken voor hun ondersteuning:**

**Attent Maaltijdservice (53 53 17) Le Pied Nouveau (55 29 44)**

**Bas van Overveld (54 08 93) Jolanda Haarmode(561696)**

**Lady's Club (32 80 93) De Hoon (54 16 36)**

**De Bloemisterij (53 66 95) Spar (53 53 17)**

**De Nieuwenbergh (54 13 09) Goetstouwers Aardbeien**

**Steunpunt Mariavaart Rabobank (56 25 00)**

**Hippe Fruitmand (85 73 93) Wifra (38 39 67)**

**Parochie Zegge (53 49 05) Dian's Ateljeeke (06 39198582):**



**de Hoon**  
administratiekantoor

Administratiekantoor J. de Hoon v.o.f.  
Onze Lieve Vrouwestraat 178  
4735 AJ Zegge

T 0165 541 636  
F 0165 567 018  
E [jdehoon@jdehoon.nl](mailto:jdehoon@jdehoon.nl)  
www.jdehoon.nl

REGISTER ■  
BELASTING ■  
ADVISEURS ■

NO  
AB





*Verzonken in gedachten  
Naar het leven dat had moeten zijn  
Vol mijlpalen en mooie momenten  
Zonder verdriet, gemis en pijn.*



*Met jou in mijn armen  
Voorbij de sterren en de maan  
Voor altijd wij samen  
Zo ver we maar kunnen gaan*



## **Overleden leden in 2020 (tot 1 december)**

	Datum overlijden	
Ria Geleijns-van Meel	22 januari	86 jaar
Carel Hubers van Assenraad	28 januari	88 jaar
Nel Bartels-Jongeneelen	01 april	87 jaar
To Frijters-Hermes	18 april	93 jaar
Piet Vissenberg	10 mei	87 jaar
Hanneke Gillisse-Willems	03 juli	67 jaar
Jac Sweres	27 juli	85 jaar
To Vergouwen-Dircken	07 september	88 jaar
Raymond van Staey	30 oktober	79 jaar



## Op de koffie bij Lisette van Peer.

Terwijl ze nog maar net genezen was van het coronavirus, ben ik koffie gaan drinken bij Lisette, alles was veilig, dus nemen we plaats in de achterkamer waar Rakker goed van zich liet horen. Een geweldige lieve hond.

Lisette is vanaf 2011 bestuurslid van onze KBO met veel taken. Ze weet nog goed dat ze gevraagd werd door de toenmalige voorzitter Toon Oomen.

Lisette vertelt dat het voor haar heel bekend terrein is, ze is jarenlang al te vinden bij allerlei buurthuis-werkzaamheden, Soos en Gehandicaptenwerk. Eerst in St Willibrord daarna in Roosendaal en in 1992 verhuisde Lisette naar de Spoorstraat in Zegge, samen met haar man Jan.

Nu is het moment gekomen dat de negen jaren bestuursfunctie erop zitten en dat Lisette plaats maakt voor een nieuw bestuurslid. "Ik weet dat dit de regels zijn van onze KBO afdeling, maar wat mij betreft wil ik gerust blijven. We hebben een geweldige groep aan bestuursleden ...ik mag graag een beetje regelen en contacten hebben...".

Maar Lisette mag nog een jaartje langer blijven omdat het coronavirus roet in het eten gegooid heeft.

Want als voorzitter willen wij natuurlijk heel graag op een fatsoenlijke gezellige manier afscheid nemen (maart 2021) van ons trouwe bestuurslid samen met Joke Oomen de penningmeester.



*In Rusland  
mogen  
inmiddels niet  
meer dan drie  
Russen in een  
auto. Anders  
krijg je  
vierrussen.*



Lisette geeft aan dat ze al haar taken blijft uitvoeren zoals:

- Inkopen doen voor de wekelijkse Bingo. Afrekenen met de penningmeester wordt altijd uiterst keurig gedaan.
- Coördinator van het blad ONS. (veel werk)
- Verjaardagskaarten regelen samen met Jan haar steun en toeverlaat.
- Het kaarten.
- Het organiseren van de carnavalsmiddag.
- En niet te vergeten altijd bereid een handje toe te steken.
- Een enthousiast en uitstekend koorlid van KBOZ.



**Afgelopen jaar verwelkomden wij de volgende nieuwe (gast)leden:**

Koosje Braat-de Rooij  
Ad Gabriëls  
Lianne Gabriëls-Goorden  
Irene Hegedoorn-Damen  
Geert Holtslag  
Jos vd Luijtgaarden  
Ria vd Luijtgaarden-van Peer  
Joannie Moll  
Diana van Oers-van Veltom

*Van harte welkom. Wij hopen dat je, net als de andere leden, heel veel plezier beleeft aan het lidmaatschap van onze KBO.*

**H**ortelijk  
Welkom!



Lisette heeft een duidelijke mening over een aantal zaken en geeft aan dat ze het fijn vindt dat ze altijd (en nog) de ruimte krijgt om haar zegje te doen.

De voorzitter beaamt dat momenteel de samenstelling van het bestuur heel prettig is. Dat is de taak en het streven van iedere voorzitter.

Lisette zit voorlopig nog niet stil en laat van zich horen, mocht het nodig zijn.

Samen fietsen met haar clubje (ook KBO leden) soms twee of drie keer per week zo'n 40 km per keer dat is zalig. Lisette heeft er al ruim 3000 km opzitten. "We nemen koffie tegenwoordig mee. Wie doet ons wat".

Door de interesse en het enthousiasme op sociaal en maatschappelijk gebied heeft Lisette zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor nagenoeg heel de gemeenschap.

Chapeau, dank je wel

Lisette! Gelukkig

blijf je nog een aantal

activiteiten doen...

Zoals je zelf zegt .....

Alles blijft hetzelfde.



Voorzitter Helmi



### **Van de Redactie:**

*Op 15 december vorig jaar werden strengere maatregelen ingevoerd agv het corona-virus. Deze maatregel had een behoorlijke invloed op onze samenleving. De toch al weinige contacten werden nog verder geminimaliseerd.*

*Wij begrijpen deze maatregel, die niet uit kon blijven, nadat de onbeheersbaarheid van het probleem duidelijk werd.*

*Van de andere kant zien wij ook wat het betekent voor veel mensen, wanneer zij nauwelijks nog contacten kunnen hebben.*

*Wij wensen iedereen dan ook veel sterkte in deze vervelende periode. We hopen dan ook dat de oplossing er spoedig aan komt.*

*De kopij voor dit jaarboekje is overigens ingeleverd vóórdat de laatste lockdown een feit was.*



### **Leden van onze KBO die in 2020 90 jaar of ouder waren.**

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1.  | Toon Monsieurs                         | 22-09-1922 |
| 2.  | Jo van den Eijnden - Breugelmans ..... | 10-03-1926 |
| 3.  | Mieke van Sundert - Koevoets           | 24-04-1927 |
| 4.  | Marie van den Oever – Verstraten ..... | 02-06-1927 |
| 5.  | Dien Brouwers - Broos                  | 06-06-1927 |
| 6.  | M. Oomen - Jongenelen .....            | 06-11-1927 |
| 7.  | Marie Melaard - van Dam                | 30-06-1928 |
| 8.  | Riet Konings - de Rooy .....           | 27-07-1928 |
| 9.  | Nel Schijven - Huyps                   | 03-05-1929 |
| 10. | Jan Verstraten .....                   | 06-12-1929 |
| 11. | Nelly Bartels - Oomen                  | 10-02-1931 |



In die tijd nam zij de honneurs waar in de Commissie van Tien (het huidige kringbestuur) als de voorzitter of secretaris waren verhinderd. Ze verzorgde ook de jaarlijkse kascontrole van deze Commissie.

Vanuit de KBO werd Gerda lid van de Diaconie, een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen op de Zeg. Naast de KBO waren toen de KVO, de Zonnebloem, Heil de Zieken, het Caritas enz. lid van dit samenwerkingsverband. Elk jaar verzorgt de Diaconie de rouwverwerkings-bijeenkomsten, zieken(huis)bezoek en een attentie voor speciale groepen mensen. De kosten hierbij worden betaald door de plaatselijke Caritas.

Gerda was nog op allerlei gebied actief, we denken hierbij met name aan de kleding van de carnavalsgroep "Vrouwkes van 't Meulekwartier" en de begeleiding van de jongerengroep in de wijk "de Meulenèrkes". Zij werd door deze groep beschouwd als de "moeder van de Meulenèrkes". Nog steeds is Gerda actief bij onze KBO.

Ze is lid van de ouderen-gymclub, die elke woensdagochtend wordt verzorgd door Conny de Vries en ook neemt ze deel aan de cursus aquarelleren o.l.v. Naantje Hopstaken. Voor haar vele verdiensten voor onze Zegse gemeenschap ontving Gerda Op 27 april 2012 een koninklijk lintje.



Ze werd onder valse voorwendsels naar de Nieuwenbergh gelokt waar ze tegelijk met Jan Vergouwen haar onderscheiding in ontvangst mocht nemen van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

Welverdiend vinden wij!  
Joke en Toon Oomen



## Beste leden van KBO afdeling Zegge.



Ook in het jaar 2020 heb ik mij weer ingezet voor de leden van de KBO in de gemeente Halderberge voor het tijdig indienen van de aangiften

Inkomstenbelasting 2019, aanvragen zorg- en huurtoeslag en Erfbelasting.

Daarnaast heb ik de leden van de KBO in de gemeente Rucphen geholpen met hun jaarlijkse verplichting tot het doen van aangifte.

Totaal zijn 126 aangiften Inkomstenbelasting 2019 verzorgd en ingediend welk heeft geresulteerd tot totaal teruggaaf van € 45.838.

Hiervan waren er 29 van leden uit Zegge en dit leidde hier tot een teruggaaf van totaal € 6.400.

Er zijn ook 2 aanvragen ingediend voor zorgtoeslag tot een bedrag van € 370.

*Graag stel ik mij volgend jaar weer beschikbaar om u te helpen met uw aangiften inkomstenbelasting en uw aanvragen voor zorg- en/of huurtoeslag.*



Met vriendelijke groet,

Ben van der Valk  
(0165) 50 62 71  
vandervalktanke@gmail.com





Op naar Rijsbergen voor nog 2 adressen. Het eerste adres was snel gevonden, op naar het volgende adres. Het volgende adres was nog een flinke afstand van Rijsbergen vandaan in het buitengebied tegen de Belgische grens aan. Een huis, wat denk ik al jaren leeg staat was onze bestemming. Daar op het erf bij wat schuren gevraagd, werd er gezegd: die mevrouw is al jaren overleden maar hiernaast woont iemand die ook zo heet. Hetzelfde huisnummer met de toevoegingen B.E.D.R. Oei ... Daar maar aangebeld, ja hoor daar woonde ons KBO lid een huisnummer met 4 toevoegingen.

Het werd nu al wel heeeel donker, op naar Zegge, naar huis, morgen verder.

Vandaag dag 2 van onze onderneming nog de route naar Rucphen, Schijf en Roosendaal.

In Rucphen 2 bewoners in een verzorgingshuis niet thuis, toch maar netjes binnen voor de deur gelegd net als de bakkers.



Nu nog even 2 adressen die op een soort vakantiepark wonen. Op het eerste park van huisje naar huisje gestuurd zagen we gelukkig een naamplaatje met de naam die we moesten hebben. Weer niet thuis natuurlijk.

Het volgende park die mevrouw maar gebeld waar we moesten zijn. Kom maar naar dat en dat villapark, dan wacht ik je wel op aan de slagboom want we hebben geen huisnummers.

Na een fikse rit door het bos over onverharde wegen, waarbij de Peugeot steeds grijzer werd, bij de slagboom het pakket afgeleverd. Op naar Schijf op de navigatie. Bleek die mevrouw helemaal achter het Rozenven in de middle of nowhere te wonen. En nu gelukkig eens geen hond om de zaak te bewaken want die waren we ook nogal eens tegengekomen. Ze zei nog wij wonen hier wel rustig hé, ik kon het helemaal beamen.





Zo nu nog naar Roosendaal voor de laatste 10 adressen. Na wat gestoei met appartementsdeuren die niet doen wat jij wil naar verzorgingshuis de Eglantier. Eerst maar weer eens binnen zien te komen. O ja op de centrale brievenbus staat dat die meneer op 2-48 woont. Met de lift dus naar 2<sup>e</sup> verdieping. Oei de deur gaat niet meer dicht, na wel heel lang wachten ( kapot??) is hij toch van plan voor mij dicht te gaan. Maar afdeling 2 was gesloten wegens corona weer met de lift naar beneden, zoeken naar iets wat op een balie leek. Was er wel maar van een andere instantie. Maar die liefvallige dame was gelukkig bereid om naar de zorg afdeling te bellen. Na de nodige doorverbindingen vertelde ze mij met de lift naar de 1<sup>e</sup> verdieping daar wordt je opgewacht door iemand. Na eerst een volledige gezondheidscheck en desinfectie ondergaan te hebben kon ik naar die meneer. Bij zijn deur aangekomen zei ik, hier ben ik goed want ik rook zijn sigarenlucht al. Wat bleek, i.v.m. corona was die meneer een verdieping lager geplaatst omdat hij niet besmet was. Ja ja zoek het maar uit. Buiten zat mijn vrouw in de auto op me te wachten en vroeg of ik me daar al in was laten schrijven omdat het wel heel lang geduurd had. In Roosendaal nog een paar adressen. Oei ....niet thuis, dan toch weer maar de bakkersprocedure toegepast. Eind goed al goed, pakketten allemaal bezorgd behalve bij .....onzelf. Hadden we een naam over het hoofd gezien. De nodige kilometers, een wel heel vuile auto en een knorrende maag met de Kerst verder kan ik niet anders zeggen, het was graag gedaan voor onze leden van KBO-Zegge.

O ja, als ergens een advertentie staat voor pakketbezorger gaan wij zeker NIET solliciteren!!!!

Gelukkig Nieuwjaar namens uw pakketbezorgers:

Cees en Rina Coppens van KBO-Zegge





## **Van de redactie:**

*Ook in het afgelopen bijzondere jaar kwam er nogal wat bij kijken om het jaarboekje en het maandelijkse KaaBeeOotje te kunnen samenstellen.*

*Wij zijn blij dat een aantal mensen ons hierbij weer hielp.*

*Allereerst wil ik onze adverteerders en sponsors bedanken, die met hun financiële bijdrage de uitgave van een en ander elke keer weer mogelijk maken.*

*Daarnaast zijn er de (bestuurs)leden, die teksten en ideeën aanleveren. Afgelopen jaar kregen we ook regelmatig inzendingen met ontspannende oefeningen van onze gymjuf. Conny de Vries.*

*Alles vaak leuk en interessant. Allemaal hartelijke dank!*

*In het bijzonder wil ik nog noemen:*

*Cees Coppens, die een groot deel van de schrijvers uitnodigt een bijdrage te leveren en hun teksten verzamelt. Elke keer weer een bijzondere en tijdrovende klus. Ook levert Cees elke maand het leeuwenaandeel van de onderwerpen voor het KaaBeeOotje.*

*Joke Oomen, die de adverteerders in het jaarboekje en het KaaBeeOotje aanspoort tot het plaatsen van een advertentie.*

*Vaak moeten ook hier mensen een aantal keren herinnerd worden aan hun toezeggingen.*

*En dan de leden van het (dagelijks) bestuur, die regelmatig de concepten doornemen en controleren en mij daarbij wijzen op eventuele missers en taal- en/of spelfouten.*

*Allemaal heel erg bedankt!*

*Het is fijn om op deze manier samen te werken! Toon Oomen*

# **Steunpunt Mariavaart**



Geopend van maandag t/m vrijdag  
Van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Loop gezellig binnen voor een kopje koffie.



**Stem op onze vereniging en steun onze clubkas!  
Ook in 2021 kun je je stem uitbrengen.  
Wij informeren U tijdig via 't Zegse KaaBeeOotje.  
Doen!**



*Let op het KaaBeeOotje van september.  
Daar komt straks de uitgebreide informatie.*

**Breng jouw  
stem uit**

**en steun het  
verenigings-  
leven.**

**De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!**

Leden van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete clubs.

**Beslis mee en kom in actie via [rabobank.nl/zwb](https://www.rabobank.nl/zwb)**

**Een aandeel in elkaar**



**Rabobank**



O. L. VROUW VAN ZEGGE

E.v.A. 101

***KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!***